

15 december 2024

Orde van dienst

Zondag 15 december 2024 om 09:30 in de Ontmoetingskerk, **3e Advent**

Voorganger: ds J. van den Herik. Organist: Willem Zijlstra

Welkom en mededelingen - aansteken Adventskaarsen - Aanvangslied (staande): 802: 1, 2 en 3 - Door de wereld gaat een woord - Stil gebed - Bemoediging en groet - Drempelgebed (waarna de gemeente gaat zitten) - Lied 23c: 1, 4 en 5 Mijn God, mijn herder zorgt voor mij - Kyrie-gebed, gesproken tekst van Lied 463 - Lied 444 - Nu daagt het in het oosten - (eventueel) moment voor de kinderen - Toelichting op tekstkeuze en thema - (gezongen) gebed bij het openen van het Woord: Lied 837: 1 en 3 - Eerste lezing: Lukas 2: 8 - 11 (NBG) - Lied 283: 1, 2 en 3 - In de veelheid van geluiden - Tweede lezing: Psalm 23 (vertaling: NBG) - Lied 283: 4 en 5 - Verkondiging: "Een staf die niet deugt, geeft een leven zonder vreugd." - Meditatief muziekmoment - Lied 452 Als tussen licht en donker - Dienst der Gebeden: Dankzegging, Voorbeden, Stilte en gezamenlijk 'Onze Vader' - Aankondiging van de Collecte (deze wordt digitaal gehouden en bij de uitgang) - Slotlied: 462 - Zal er ooit een dag van vrede - Zegen, besloten met gezongen "Amen".

Digitale collecte Zondag

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Bloemen, zieken en ouderenwerk

Deze collecte is bestemd voor de wekelijkse bloemen in de kerk en voor attenties bij o.a. geboorte, huwelijk, jubilea, ziekte of ter bemoediging. Ook de Fair Trade pakketjes voor verjaardagen 85-plussers vallen hieronder.

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Marten Postma.

Schrijven voor Amnesty

Dinsdag 10 december was de Internationale Dag van de Mensenrechten. Dit verdrag is in 1948 opgesteld en ondertekend door de Verenigde Naties, en is inmiddels in 460 talen beschikbaar. Toch worden er nog altijd mensen om onduidelijke redenen vastgehouden. Door het schrijven van een kaart kunnen we deze mensen laten weten dat we aan hen denken. Komende zondag zal er in de Ontmoetingsruimte een tafel zijn met een groetenlijst, en kaarten om te versturen.

Leonne Muller en Jantine Witteveen

15 december 2024

DERDE ADVENT zondag 15 december Symbolische bloemschikking

Vorbereidingen treffen Lucas 2:8-11

Bekering Lucas 3:7-18

Veel mensen laten zich dopen door Johannes de Doper. Ze geloven dat de Messias hen zal bevrijden. Wat wil je meer?

Toch waarschuwt Johannes hen. Hun idee van de Messias klopt niet.

Hij zal hen niet bevrijden van de Romeinen, zoals ze denken, maar van zichzelf!

Messias die komt, kijkt naar hun eigen hart en handelen. En ze doen in Gods ogen allerlei dingen die niet goed zijn. Johannes roept hen daarom op schoon schip te maken.

Want net als een boer die zijn graan verzamelt en het kaf verbrandt, zo zal de Messias alles wat bij hen onzuiver is met vuur verbranden.

Die grote schoonmaak van de heilige Geest geeft werkelijke bevrijding...

Meditatieve tekst:

Het licht verwachten is leven in het licht

waar bloemen bloeien,

vruchten groeien

toekomstig licht.

Adventsviering met Vocalibre

Zondagavond 15 december is er om 19.00 uur een Adventsviering in de Martenskerk met Vocalibre. Onder leiding van dirigent Egbert Klazenga worden stukken uit het kerstprogramma gezongen. Dat programma is dit jaar zeer gevarieerd, van Duitse kerstgezangen tot Engelse Christmas Carols. De liederen worden afgewisseld met gemeentezang, evangelielezingen, een gedicht en een kort kerstverhaal. Organist is Jochem Schuurman en voorganger is ds. Hester Wouda. Van harte welkom!



Kerstroute Kerstnacht: tussen 18.00 en 19.30 uur

In de Via Via staat per abuis dat er om 19.00 uur een kerstviering voor jong en oud is. Het klopt wel dat er een leuke kerstactiviteit is voor jong en oud. Dit is geen viering in de kerk, maar er is een kerstroute uitgezet rond de Dorpskerk, Huize Lyndenstien en Huys ter Swaach. Tussen 18.00 en 19.30 uur kunt u daar – informeel, informatief en gezellig – alle figuren uit het oude verhaal ontmoeten. Neem even plek in de kerststal, huiver voor Herodes, en proef de sfeer in een mooi verlichte Martenskerk. Daar is doorlopend muziek, u kunt er een kaarsje aansteken én er is gelegenheid om een kop warme chocolademelk te drinken.

15 december 2024

De route start bij de fietsenstalling van de sporthal, en is geschikt voor jong en oud! Toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Kindernevendienst op kerstochtend

Alvast goed om te weten voor gezinnen of voor pakes/beppes met kleinkinderen op bezoek: tijdens de dienst kerstochtend 25 december is er kindernevendienst.

Inloopuur andere tijd

Mijn inloopuur is op woensdag voortaan op een andere tijd: tussen 12:00 en 13:00 uur staat de koffie in de Opkamer!

Hester Wouda



op

klaar