

15 september

ORDE VAN VIEREN 15 september 2024 om 9.30 uur in de **Ontmoetingskerk**, Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag-Olterterp. **Voorganger:** Ds. J.C. Poel-v.d. Berg, Drachten.

13^e zondag van de zomer

Orgelspel; Welkom en mededelingen; lied: Lied 86: 1 en 5 ; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Zingen: Lied 538: 1 en 4 ; Gebed om ontferming; Lofzang: Lied 869: 1 en 5 ; Aandacht voor de kinderen; Toelichting op tekstkeuze en thema; Gebed van de zondag
Schriftlezing: Jesaja 45: 20 t/m 25 ; Zingen: Lied 310: 1 en 2 ; Schriftlezing uit Marcus 9: 14 t/m 29
Zingen: Lied 695: 1, 2 en 3 ; Verkondiging; Meditatief orgelspel; Zingen: Lied 816
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader, in het Fries 'God fan fier en hein us Heit
Aankondiging collecte; Slotzang: Lied 880 ; Zending en Zegen, besloten met gezongen Amen; Orgelspel

Digitale collecte Zondag

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Werelddiaconaat (zie toelichting hierna)

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Colombia - Seksueel misbruik van jongeren stoppen

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen. *Meer lezen:*

www.kerkinactie.nl/stopmisbruik

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. S. Bosma-Zijlstra.

Tsjerkepaad

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag en de laatste zaterdag van Tsjerkepaad. De kerk is dan vanaf 11.00 uur open. U kunt deze dag de doopjurkjes nog bewonderen.

Van 15.00-15-30 uur en van 16.00-16.30 uur kunt u luisteren naar orgelspel van Hans Duizendstra op het van Dam orgel. Hartelijk welkom om te kijken en te luisteren.

Aanleveren kopij ViaVia

De eerstvolgende ViaVia verschijnt op 7 oktober a.s. Dit nummer loopt tot en met 8 december. De deadline voor het aanleveren van de kopij is vrijdag 20 september.

U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl.

Uiteraard kunt u uw kopij ook op papier inleveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet, namens de redactie

Informatie en Opgave Startweekend zaterdag 21 en zondag 22 september

Heb jij ook zin om het nieuwe kerkelijk jaar weer op te starten? Kom dan naar het Startweekend! Ook deze keer is er op de zaterdag een gezellig samenzijn in de Ontmoetingsruimte.

15 september

Als *vanouds*. En het nieuwe thema van de Protestantse Kerk is dit jaar 'Als nieuw!' ;-)
Weer een nieuw seizoen opstarten en vanaf oktober ook nog met de nieuwe predikant Hester Wouda erbij. Hoe prachtig passend!

Programma zaterdag 21 september

- Aanvang 16.30 uur koffie/thee met iets lekkers
- Aansluitend informatie over het nieuwe seizoen én nieuws vanuit de Fair Trade werkgroep
- Gezellig bijpraten
- Chinees Buffet, inloop 17.45 uur

(Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld. Dit kan terplekke zowel contant in de collectebussen als digitaal via een QR code. Of anders thuis overmaken op rek.nr. NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diac. Prot. Gem. B'zwaag-Olt. o.v.v. Chinees Buffet Startweekend)

- En 's avonds is er weer de Pubquiz

Zondag 22 september

Dienst om 9.30 uur met ds. Yvonne Slik afsluitend met gezamenlijk koffiedrinken met een lekkernij erbij. Wie wil wat bakken? Op de intekelijst staat een kolom waarop je dit kunt aangeven. Graag thuis vast in plakjes snijden! Dank!

De komende twee zondagen liggen de intekelijsten in de Ontmoetingsruimte klaar om je op te geven voor het Chinees Buffet en/of je iets wilt bakken voor bij de koffie op zondagmorgen.

Opgave kan ook per mail naar lokkewinske@hotmail.com

Sluitingsdatum inschrijving is woensdag 18 september.

Van harte welkom!

Eddy van Essen en Lokke Bijma-Looijenga

Kerk in Actie voor Moldavië

In het startweekend van zaterdag 21 september en zondag 22 september willen we ons nieuwe project aan de gemeente presenteren.

Het is een project in Moldavië via het landelijke Kerk in Actie (onderdeel van de PKN). We willen de projecten introduceren in de bijeenkomst op 21 september zodat u daarna tijdens het eten uw keuze kunt aangeven en op zondag 22 september na de dienst tijdens de koffie.

Moldavië is een van de armste landen van Europa. De projecten hebben te maken met zorg voor ouderen en achtergestelde groepen. Een ander project wil jongeren zicht geven op een beter toekomst.

U vindt meer informatie op de site van Kerk in Actie /Moldavië.

De werkgroep Kerk in Actie

Inleveren oogstdienst presentje

Inmiddels is veel fruit gerijpt, geplukt en verwerkt en zullen er al veel potjes jam (of compote) zijn gemaakt.

In het startweekend en de zondagen daarna staat in het jeugdthonk een krat klaar.

Dus vanaf zaterdag 21 september en de zondagen daarna t/m zondag 20 oktober kunt u ze daar inleveren.

De potjes die u niet heeft kunnen vullen willen we graag terug.

Alvast veel dank! De diaconie

Taize vesper in de Martenskerk te Beetsterzwaag. Zondag 29 september 2024 om 19.00

Op 29 september is er weer een Taizevesper in Beetsterzwaag.

Er wordt veel gezongen in de vesper met alleen Taize liederen. Deze worden gekenmerkt door hun eenvoud, vaak maar 2 of 3 zinnen. Maar deze worden meermalen gezongen in verschillende talen en ook meerstemmig. Soms is er een solostem bij. Begeleiding door piano en soms fluit of gitaar.

Lieder worden afgewisseld door korte lezingen en een wat langere stilte. Er is mogelijkheid een kaars voor iemand te branden of voor een gebeurtenis.

15 september

Over de hele wereld vinden deze vespers plaats. Start is geweest in Frankrijk waar frere Roger na de oorlog een congregatie is gestart met broeders. Zij hebben de eed afgelegd van een leven in eenvoud en soberheid en dienstbaarheid. Zij worden de wereld in gestuurd naar arme plekken. Net zoals moeder Theresa dit heeft gedaan. De kollekte is voor het weeshuis van broeder Guillaume in Bangla Desh

U bent van harte uitgenodigd bij de vesper aanwezig te zijn en met ons te zingen.

Namens de werkgroep, Willem Zijlstra

Wat stukken uit het archief

Tijdens het startweekend worden vanuit het archief enkele "stukken" getoond.

Het gaat om de volgende.

- Foto's start SOW 1997
- Fotoboek Rödlin
- Foto's 40 jarig bestaan Looft den Heer, 1984
- Foto's 55 jarig bestaan Looft den Heer, 1999
- Winkelboekjes diaconie HG, plm 1920
- Erfpachtakte 1864, diaconie HG
- Testament 1928, diaconie HG
- Reglement Diaconiehuis 1922
- Tekst Mattheus Passion, opgevoerd bij heropening gerestaureerde Dorpskerk, 5-4-1968
- Doopboek 1944-2011 HG
- Maandblad vd Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente Beetsterzwaag-Nijbeets-Oltterterp, 28 maart 1958
- Schrijven gemeente Opsterland over klokvordering, 1941-1943
- Notulenboek Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Beetsterzwaag; 1864-1921
- Notulenboek kerkenraad 1938-1942, GK
- Bouwtekening, intekenlijst en foto's kerkgebouw Kerkepad 12, 1920-1921 GK