

30 maart 2025

Orde van dienst om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk

Zondag 30 maart 2025, Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger: Ds. H. Wouda – Organist H. Duizendstra

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied (staande): 216 'Dit is een morgen' - Stil gebed -

Bemoediging en groet – Drempelgebed - Zingen: 538: 1 en 2 'Een mens te zijn op aarde' – Kyriegebed - Zingen:

301K 'Kyrie eleison' (I: voorganger, II: allen) - Inleidend op de dienst - Liturgische schikking: *Aarde bevolkt door*

schapen, bloemen die niemand vergeten, iedereen is genodigd voor het feest - Lezen: Psalm 133 - Zingen: Psalm

91A 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' - Lezing: Lucas 15: 11-32 - Zingen: 1000: 1, 4 en 5 'Wij zagen hoe het

spoor van God' – Overdenking - Luisteren: Pelgrimsgebed, Amanda Strydom:

<https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4> - Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: God fan

fier en hein ús Heit - Slotlied: 419 'Wonen, overal nergens thuis' - Gezongen zegen: 'God zal met je meegaan'

I: voorganger, II: allen - Gezongen amen – Orgelspel.

Digitale collecte Zondag 30 maart

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Toelichting collecte:

Moldavië (4) - Kerken geven kinderen een toekomst

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kindereninmoldavie

Bloemschikking 30 maart 2025 4^e zondag Veertigdagentijd

Kerntekst: 'Wij kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn?' De gelijkenis van de verloren zoon staat in en rijtje van drie: over honderd schapen, tien penningen en twee zonen.

Bij de schikking: Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen. Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes: om de zoon die wegging niet te vergeten en ook de zoon die thuisbleef niet. Aan de horizontale tak van het kruis is een slinger van judaspenning en wol gehangen, als teken van vreugde over dat wat gevonden is bij de schapen en bij het geld.

Meditatieve tekst:

Aarde bevolkt door schapenbloemen die niemand vergeten iedereen is genodigd voor het feest.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Hendrik Bergsma.

30 maart 2025

Van de predikant

Er wordt wel gezegd: 'De oudste maakt de regels, de middelste is de reden waarom regels gemaakt worden en de jongste vraagt zich af: welke regels?' Dit is in bepaalde mate natuurlijk een cliché, maar ergens wellicht herkenbaar. Zondag lezen we over twee zonen. De jongste vraagt zijn erfdeel van zijn vader en jaagt dat er helemaal doorheen. De oudste blijft bij zijn vader werken. Als de jongste met hangende pootjes terugkomt sluit de vader hem in zijn armen. Logisch toch, dat de oudste daar niet op zit te wachten? Of je nu de oudste, middelst, jongste bent, of enigst kind, we hebben allemaal wel iets van de oudste of jongste zoon in ons. Waar gaat het mis en waar kunnen we de liefde van de Vader herkennen?

Hester Wouda

Via Via

De eerstvolgende Via Via verschijnt op 14 april as. Dit nummer loopt tot en met 25 mei. De deadline voor het aanleveren van de kopij is **vrijdag 28 maart**.

U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl.

Uiteraard kunt u uw kopij ook op papier inleveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet, de Redactie.

Mededeling voor de kinderen die aanwezig waren bij de kindernevendienst 16 maart jl.:

Jullie prachtige kleurplaten worden nu door Rainbow naar Moldavië gevlogen!

Er waren enkele Rainbow duifjes te kort zondag 16 maart. Wie heeft geen Rainbow gekregen?

Ik heb ze nu thuis: mailtje sturen naar Anke Schuurig ahschuurig@gmail.com.

Woensdag 2 april thema-avond Kerk in Actie, inloop om 8 uur met koffie/thee.

De groep Kerk in Actie Via Pacis organiseert woensdag a.s. een thema-avond waar regioconsulente van Kerk in Actie Jannie Boonstra meer zal vertellen over het werk van Kerk in Actie en hoe we daar als gemeente meer vorm aan kunnen geven. Ons gekozen actieland Moldavië zal ook zeker weer aan de orde komen.

Deze consulente, dat heeft u kunnen horen in de dienst van 16 maart jl., kan zeer bevlogen vertellen over het werk in de projectlanden.

In de 2^e helft van de avond houden we een wijnproeverij met heerlijke wijnen uit Moldavië.

De wijnen kunt u deze avond ook kopen of bestellen, los of per doos (5=6)

Verder zijn er enkele producten, olie, heerlijk honing etc. uit Moldavië te koop.

Door deze producten te kopen, ondersteunen we het project, de mensen en het land. We stellen contante betaling zeer op prijs, of eventueel met Tikkie o.i.d.

Ons plan is om de producten uit Moldavië in onze gemeente hier te blijven verkopen, o.a. door een bestellijst op het prikbord.

Graag aanmelden voor deze avond bij Basje Wentink, basje@ergoactief.nl

of Anke Schuurig, ahschuurig@gmail.com

Bezoek Nijkleaster

Het mogelijk om op zaterdag 5 april mee te gaan naar Nijkleaster in Jorwert.

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur - Bijdrage: € 25,- - Iedereen brengt iets voor de lunch mee wat we vervolgens met elkaar gaan delen - Opgave: domineedingena@gmail.com of tel.: 06 – 44199474

30 maart 2025

Kindernevendienst

- Zondag 13 april – Palmpasen stokken maken
- Zondag 18 mei – Binnen en buiten de lijntjes kleuren

Palmpasen stokken versieren

Weet jij waarom er vroeger twaalf pinda's en dertig rozijnen aan een Palmpaasstok zaten? In de Palmpaasstok zit het verhaal van Pasen alvast verstopt! We versieren de stok dit jaar met snoepjes en nibbits in plaats van pinda's en rozijnen. Kom je er een versieren? We beginnen op zondag 13 april meteen in de consistorie, zodat we genoeg tijd hebben om een mooie optocht te lopen aan het einde van de dienst. Neem je vrienden, vriendinnen, buurkinderen ook mee, dan maken we er een mooi feest van!

We hebben al wat hulp, maar zoeken voor de zekerheid nog een paar helpende handen erbij het maken van de Palmpaasstokken. Wil je helpen, dan horen we het graag!

Annemarie Jelsma, Marta Boonstra en Hester Wouda

PS. twaalf pinda's verwijzen naar de twaalf discipelen en dertig rozijnen naar de dertig zilverlingen die Judas kreeg om Jezus te verraden.

OPROEP hulp bij voorbereiding Vrijheids-festival

Op 5 mei a.s. organiseert Plaatselijk Belang samen met Bloeizone een feestelijk "Vrijheids-festival" voor alle inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp met: spel, muziek, activiteiten, bezinning en heerlijke vrijheidssoep en broodjes.

Daarvoor hebben we helpende handen nodig om een geslaagde 5 mei viering te maken.

Dit is een oproep voor eenmalige hulp bij het voorbereiden. (tafels neerzetten / versieren / broodjes smeren / tafeldekken/ koffie zetten etc.) in en rond de sporthal, tuin en dorpskerk.

Vele handen maken licht werk!

Kom jij ook helpen met energie en een goed humeur? AANMELDEN: info@atrem.nl of pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com.

Wijziging datum

De lezing van Dr. Sytze Ypma over de dagboeken van Etty Hillesum is verplaatst van 2 april naar **7 mei**.

Dit is in het kerkgebouw aan de Westerbuorren in Boornbergum.



30 maart 2025

Via Pacis laat zich zien op Koningsdag!

Koningsdag wordt dit jaar (op 26 april) nog leuker, want wij doen als Kerk ook mee!

Nee, geen praalwagen en straatversiering (misschien volgend jaar?), maar wel met een kraam op de markt.

In onze gezellige Via Pacis-kraam gaan we Moldavische producten verkopen.

Lekkere Moldavische wijn, die gaat vast en zeker goed verkopen, de opbrengst is uiteraard voor Kerk in Actie.

En we gaan de kerk openstellen, zodat mensen vrijblijvend eens binnen kunnen kijken.

We willen dan gastvrij zijn en laten zien wie we zijn en wat we doen.

Bijvoorbeeld met gezellige zitjes en Moldavische hapjes. De stiltehoek waar men een kaarsje kan aansteken.

Een wensboom met duiven (ons logo!) om een vredeswens te schrijven, of brieven voor Amnesty International.

Een knutselhoekje voor kinderen? Misschien wat muziek?

Of eenvoudigweg een gesprekje, over geloof en zingeving, of gewoon over koetjes en kalfjes.

Ben je enthousiast? Heb je ideetjes? Kan je een uurtje helpen? Doe dan mee!

Graag je reactie naar Sipke Witteveen (Utein 13 / sipke@kpnmail.nl / 06 - 2161 3768)

'Heb het leven lief'

Koorproject op zondagmiddag

Verwondering, verwarring, angst en hoop, het komt allemaal voorbij in het leven én in het bijzondere koorproject 'Heb het leven lief' van Looft den Heer Wijnjewoude, onder leiding van Annejaap Soldaat.

De rode draad vormt het vertrouwen dat je op jouw levensweg met alle ups en downs liefdevol gedragen wordt. Dat leven, het is als een soort pelgrimstocht.

Laat je verrassen door de variatie aan liederen en uitvoeringsvormen én door de verbindende woorden die aan dit koorproject haar diepere betekenis geven. Doordat het publiek regelmatig wordt uitgenodigd om mee te zingen, ontstaat een ontspannen sfeer.

Dit is het tweede eigen project van het koor. Nadat we in 2023 veel lof kregen voor 'iets nieuws beginnen' ontstond de behoefte om, opnieuw vanuit persoonlijke ervaringen, een koorproject te brengen. Enkele gastzangers, muzikanten en Pianoschool Friesland werken mee.

Liesbeth List zong het al "*Heb het leven lief, en wees niet bang*"

Zondag 30 maart **Sint Piterkerk Ureterp**
Zondag 18 mei **PKN-kerk Wijnjewoude**
Aanvang 16.00 uur duur ca 1,15 uur
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage

